

RÄTTELSE och TILLÄGG

När jag skrev boken om Måttsunds historia var naturligtvis min ambition, att den skulle innehålla så få fel som möjligt. Efter att den var tryckt upptäckte jag flera omotiverade avstavningar och felaktiga sidangivelser. Dessa berodde på att jag först gjorde boken i formatet A4 och senare ändrade till ett mindre format. Tiden var knapp, eftersom jag ville ha boken klar till Måttsundsdagen 2010. En del hann jag korrigera men tyvärr inte allt.

Hänvisningar till andra sidor:

Sidan 26 Jag har flyttat texten och för att inte senare glömma att ändra sidangivelsen har jag markerat med några frågetecken, men därefter missat alltihop.

Hänvisningen ska vara till sidan 287.

Sidan 366 Mårten Larssons familj återfinns på sidan 133.

Sidan 372 Jöns Nilsson. Se hemman nr 5 sidan 102.

Sidan 379 Anders Hanssons familj återfinns på sidan 103.

Sidan 382 Rad 5. Se "Härmanläsch" sid. 140.

Sidan 383 Barnen 4. Johan Peter återfinns på sid. 314 och 8. Tekla sid. 311.

Sidan 388 Hans Anderssons yngste son: Hans Se soldat Rolig sidan 375.

Fel eller uppgifter som bör kompletteras.

Sidan 28 Nils Petter Hermansson var född på hemman nr 7:4 Herman Lars.

Nils Gotthard Sundbom var född på hemman nr 7 Nils Davids.

Sidan 91 Jag uppger att Lars Jönsson Rödlunds son Jöns född 1784 och hans hustru Catharina Samuelsdotter inte fick några barn. En läsare har berättat att makarna är hennes mormors farmors föräldrar. Hon själv är således det starkaste beviset på att det föddes barn i äktenskapet. Jag beklagar verkligen denna miss.

Sidan 272 Elina Vikströms far Johan Aron uppges vara född på hemman nr 11.

Han återfinns under nr 17:1 som vid den tiden var en del av nr 11.

Sidan 282 I sista styckets andra rad kallas fadern Nils Erik men ska vara Nils Petter.

Sidan 384 Här presenteras Karl Fredrik Hjort med hustrun Emma och tre döttrar födda i Måttsund. Att en fjärde dotter föddes i Bälinge är fel. Det var en son, Ade Erland, som föddes 1909 och död 1983 i Bälinge. Han var bara fyra månader gammal när fadern utvandrade. De fyra barnen återsåg aldrig sin far, som avled i Nordamerika 1928.

Det är möjligt att läsarna upptäcker fler fel och i så fall ber jag om överseende!

Ingrid Vikström