

Måttsundar`n

MÅTTSUNDS INTRESSEFÖRENING

Medlemsblad nr 26 2009 Årgång 14

Pris 20:-



Barn- och utbildningsnämndens ordförande **Ingrid Norberg** i samtal med **Tomas Lejon** och **Solveig Engström** som målmedvetet har drivit bygget av aktivitetshallen som nu står färdig och klar.

Måttsunds Intresseförening, Funktion/ Namn/ Adress [975 95 Luleå]

Ordförande Kent Stråhle, Kläppvägen 27
Telefon: 21 10 09, Mobil: 070-310 27 12, E-post: kentstrahle@hotmail.com

Vice ordf. Tomas Andersson, Långbrovägen 6
Tfn: 34051, Mob: 070337 38 10, E-post: tomas.andersson@projektledarnaah.se

Sekreterare Maria Bencker, Måttsundsvägen 805
Telefon: 22 47 93, Mobil: 073-181 76 21, E-post: janne-westin@telia.com

Kassör Nils Nordlund, Skogsbrynet 22
Telefon: 34033, Mobil: 073-816 40 33, E-post: nils.nordlund@brevet.se

Ledamot Annelie Ahlbäck, Måttsundsvägen 775
Telefon: 34109, Mobil: 073-060 97 44, E-post: annelie.ahlback@postladan.se

Ledamot Barbro Ahlfort, Måttsundsvägen 827
Telefon: 34164, Mobil: 070-678 48 88, E-post: barbro.ahlfort@seko.se

Ledamot Johanna Lindgren, Kläppvägen 8
Telefon: 231369, Mobil: 070-256 84 71, E-post: lulefluffen@hotmail.com

Suppleant Birgitta Ahlman, Måttsunds Byaväg 300
Telefon: 231369, Mobil: 070-665 10 32, E-post: birgitta.ahlman@telia.com

Suppleant Ulrika Malmström, Långbackavägen 41
Telefon: 34213, Mobil: 070-533 42 13, E-post: malmstrom@datorpost.se

Måttsundar`n, Redaktionskommittén

Nils Nordlund, Skogsbrynet 22
Telefon: 340 33, Mobil: 073-816 40 33, E-post: nils.nordlund@brevet.se

Ingrid Vikström, Måttsunds Byaväg 296
Telefon: 34072, Mobil: 070-677 80 71, E-post: ingvik@telia.com

Webbredaktör, Ritva Rantala, Sörsundet 38
Telefon: 20 04 02, Mobil: 073-200 40 83, E-post: ritva@sissy.se

Webbadress, www.byar.lulea.se Välj Måttsund i sökfönstret.

Festkommittè

Petra Djärv, Skogsbrynet 7

Telefon: 16989, Mobil: 070-536 90 34, E-post: djp01@edu.lulea.se

Cecilia Westerberg, Gultmalvägen 25

Telefon: 34116, Mobil: 076-135 40 08, E-post: cecilia.westerberg@edu.lulea.se

Carina Kallioniemi, Skogsbrynet 3

Telefon: 14004, Mobil: 070-511 40 04, E-post: carina@kallioniemi.se

Annika Johansson, Måttsunds Byaväg 201

Tfn: 25 64 37, Mob: 070-248 58 96, E-post: annica.johansson@fritid.lulea.se

Arbetskommittè sammanhållande

Pekka Lipponen, Långbackavägen 43

Telefon: 10018, Mobil: 070-577 99 34, E-post: pekka@norrbygg.se

Medborgarhuset

- Ordförande, Ansgar Vågberg, Telefon: 340 42
- Uthyrning, Nils Nordlund, Skogsbrynet 22, Telefon: 340 33
Mobil 073-816 40 33

IK Örnen

- Ordförande, Kjell Sundberg
Telefon: 341 68, Mobil: 070- 225 32 86

Fyrklöverns Skoter och Fritidsförening, kontaktpersoner:

- Jörgen Malmström, Telefon: 342 13, Mobil: 070-523 19 10
- Stefan Eriksson, Telefon: 340 04, Mobil: 073-337 18 26
- Fredrik Sundberg, Telefon: 342 58, Mobil: 070-543 42 58

Hamnföreningen, Såte

- Ordförande, Mattias Alman, Telefon: 343 43

Hamnföreningen, Skatabryggan

- Ordförande, Hans Engström, Telefon 341 15

Hej Alla Läsare!

Det var inte många i byn som kunde tro att bygget av en aktivitetshall skulle bli en verklighet då förslaget togs upp som en punkt i dagordningen på Intresseföreningens styrelsemöte 2002.

Tidigare ordföranden, **Tomas Lejon** och **Solveig Engström**, har dock visat att ingenting är omöjligt. De har envist och målmedvetet drivit frågan som lett till att politiker har lyssnat och funnit att det finns en ekonomisk vinning i projektet. Den 9 juni 2009 invigdes Aktivitetshallen där skolans elever och personal samt Alla boende i Måttsund inbjöds för visning och fest. Det är en mycket viktig händelse som kommer att ha stor betydelse i Måttsunds framtida utveckling.

Mustaschkampen (kampen mot prostatacancer), det är med stolthet som Intresseföreningen överlämnade **7500 kr** som ett insamlat bidrag från Måttsund. Med 785 boende i Måttsund innebär beloppet Ca 10 kr per invånare vilket är ett fantastiskt bra resultat. Ett stort TACK till Alla Måttsundare!

Vinnarna av tävlingen "Välkomstskylten i Måttsund" utsågs på Intresseföreningens årsmöte. **Rune Wikström** och **Anneli Åström** delade på första priset. Det har varit många ärenden och aktiviteter i byn som har lett till att projektet inte har kommit igång som det var tänkt. Inriktningen är att den nya Välkomstskylten ska vara uppsatt under sommaren 2009.

Webbsidan har fått en mycket bra plattform där svar ges på många frågor som ställs om Måttsund. Presentationen av företagen i byn kvarstår dock att utveckla, ett projekt som startar efter sommaren.

Tidningen blir inte bättre än vad vi själva gör den till. Alla tips om artiklar och inslag tas tacksamt emot. Vi uppmanar också läsarna att bidra med roliga, dråpliga och tänkvärda måttsundshistorier.

Intresseföreningen, Redaktionen för Måttsundaren och webben önskar Alla läsare en

Trevlig och Glad Sommar

Nisse

Innehållsförteckning

Intresseföreningens styrelse presenterar sig	Sid. 5
Aktivitetshallen	Sid. 7
Förskolan i Måttsund	Sid. 10
Mustaschkampen	Sid. 14
Skadegörelse i Sätet	Sid. 15
Svepkärl	Sid. 16
Måttsunds Byaväg	Sid. 17
Biodlar`n i byn	Sid. 20
Fest i Medborgarhuset	Sid. 22
Måttsundskolan, miljögruppens utedag	Sid. 24
Majbrasan 2009-05-30	Sid. 25
Nätverksträff i Måttsund den 23 februari	Sid. 27
Mare Boerale	Sid. 28
Pimpeltävling 2009	Sid. 29
After Pimpel	Sid. 30
Måttsunds-Kul	Sid. 31
Nya i byn	Sid. 32
Folkmängdsuppgifter	Sid. 33
Anslagstavlan	Sid. 35

Intresseföreningens styrelse presenterar sig



Främre raden från vänster, Nils Nordlund, Kent Stråhle och Tomas Andersson.

Bakre raden från vänster, Maria Bencker, Barbro Ahlfort, Johanna Lindgren, Birgitta Ahlman och Annelie Ahlbäck.

På bilden saknas Ulrika Malmström.

Kent Stråhle, bor med min familj Anna Lena Stråhle, Ellen 7 år och Leo 1 år på Kläppvägen sedan december 2000 då vi flyttade till Måttsund. Jag arbetar vid F21 sedan 1997 som Teknisk Officer. Fritiden ägnar jag åt min familj, båtliv, husvagnsliv och mycket idrott.

Tomas Andersson bor på Långbrovägen 6 tillsammans med Eva och våra två barn Minna och Nelly samt en engelsk setter Sniff. Har bott i Måttsund i två omgångar sedan 1975. Jobbar som projektledare med bygg- och anläggnings projekt. Fritiden tillbringar jag gärna i naturen helst med jakt eller fiske

Nils Nordlund och Inga-Lill flyttade till Måttsund 1975 med våra två barn, Lotta och Peter. Vi bor på Skogsbrynet mitt emot förskolan. Jag har tidigare jobbat 44 år i Tvt, Tvt Radio och Teracom men är numera en "fri man". Jag har många intressen, ägnar gärna tid till fiske och att dra en eller annan låt på dragspelet.

Maria Bencker bor på Måttsundsvägen 805 med sambo Janne och våra tonåringar Adam och Anders. Uppvuxen i Måttsund, men har gäststat både Borlänge och de centrala delarna av Luleå. Har jobbat på LFV sedan 2001. Är sedan september 2008 chef säkerhetskontrollen på Luleå Kallax Airport. Fritiden är minimal för tillfället, men den spenderar jag med familjen.

Barbro Ahlfort flyttade till byn och till Knäbbgården i april 2000. Bor där tillsammans med Torbjörn och hunden Berner Sennen som heter MissKarma. Jobbar som assistent på SEKO, Facket för Service och Kommunikation, med bl.a. försäkringar och medlemsfrågor. Den lilla fritid som det tycks bli ägnar jag mig åt friluftliv och så ofta det bara finns tillfälle att åka ner till våra barnbarn, (två var).

Annelie Ahlbäck, Ulf och jag flyttade ihop som 20-åringar på vinden i min hemgård i Måttsund. Efter några år flyttade vi till Östhammar där jag jobbade på Byggnadsnämnden och Ulf på Forsmarks kärnkraftsverk. Tre barn föddes på Uppsala BB och vi började längta "hem". Tillbaka till hemgården fick vi ytterligare fyra underbara barn. Idag jobbar jag på Alviks Äldreboende och på fritiden aktiv politiker. Alla barnen är idrottsintresserade och det innebär många mil på vägen men också många härliga möten med vuxna och barn. En fotbollscup med förväntansfulla spelare, föräldrar och ett tält på gräsmattan - inget kan bli bättre!

Johanna Lindgren bor på Kläppvägen 8 tillsammans med sambo Patrik och våra barn Emma och Theodor. Jag är uppvuxen i byn, men har bott "hemifrån" några år och vi flyttade hit i januari 2005. Jag är utbildad socionom och jobbar som familjebehandlare inom en öppenvårdsverksam-

het i Luleå som heter SYNQ. Fritiden fylls med olika aktiviteter som utförsäkning, paddling och träning av olika sort.

Birgitta Ahlman har arbetat som vårdchef på kirurgkliniken. Jag bor på Måttsunds byaväg 300, ensamstående med en sheltiehund. Mina intressen är förstås att motionera både mig själv och min hund. Övriga aktiviteter jag ägnar mig åt är boule på vintern och golf på sommaren.

Ulrika Malmström bor på Långbackavägen 41 med min man Jörgen (firar 15-årig bröllopsdag i år) och våra barn, Elin 10 år och Erik 7 år. Jag jobbar som kontorist på Svenska Målareförbundet och sköter expeditionen, bokföringen, fakturering, löner, medlemsfrågor och försäkringar. Min fritid är fulltecknad som fotbolls-, basket- och hockeyamma, skoterkörning, båt, husvagn och stugliv.

Aktivitetshallen

Alla som bor i Måttsund och har vägarna förbi har kunnat se att det har varit full fart på bygget av aktivitetshallen, bygget har också löpande kunnat följas på Måttsunds webbsida.

Efter skolavslutningen våren 2008 påbörjades markförberedelserna för bygget samt nedgrävning av kulvert och montering av värmeslingor från pelletsugnen till Måttsundsskolan och Förskolan. Det fanns även ett intresse att förse Medborgarhuset med uppvärmning som tekniskt sett varit enkelt och fullt möjligt men som hade blivit en allt för dyrbar investering.

Som en allmänt intresserad betraktare har bygget pågått under kort tid och har inte varit ett störande moment i byn. I september var den egentliga starten på bygget då grundplattan göts och ytterväggarna började monteras. Därefter har det varit full aktivitet i bygget där vi alla har kunnat följa framstegen, vecka för vecka.

Totalentreprenören för bygget har varit Hellströms Bygg i Piteå, platschef **Per-Åke Hellström**. Övriga entreprenörer som har deltagit är mestadels företag från Piteå.



Snickarna Gabriel Eman och Markus Lidman samt elektrikern Kurt Videhall har varit på bygget under hela tiden från byggstarten.

De har trivs mycket bra med jobbet och arbetsplatsen i Måttsund och skulle gärna se en vidare utveckling med fler byggnationer i Måttsund.

Företag som har deltagit i bygget av Aktivitetshallen i Måttsund har varit:

Hellströms Bygg, Piteå
Infjärdens Värme, Piteå
Storfors Plåt, Storfors
Piteå Plåtcentrum, Piteå
Piteå Golv
Pitedalens Måleri, Piteå
Bravida El, Luleå
Byggprogrammet i Luleå, två elever

Öjeby Glas, Öjebyn
Styr- och Reglerteknik Norr, Piteå
Hans Tamrell, Måttsund
Berggren & Bergman, Luleå
Bergsviken Industriplåt, Piteå
Stålmontage, Luleå
Rantzows Sport, Ängelholm

Gabriel, Markus och Kurt har varit på bygget i stort sett hela tiden och de tycker att det har varit kul att jobba i Måttsund, det bästa jobbet som Kurt har jobbat med. Allt har fungerat och det har varit mycket trivsamt. Som på de flesta byggplatser så har arbetsplatsen varit utsatt för ovälkommet besök under kvälls- och nattetid. Vid två tillfällen har en traktor tömts (slangats) på diesel, inbrott och stöld har också gjorts då en spikpistol, cirkelsåg, geringssåg, vinkelslip, jeepdunkar med bensin har stulits. Frånsett detta har bygget fått vara ifred och att allt i övrigt har fungerat bra. Den enda synpunkt som grabbarna framför är att inte skolan (fröknarna) lussade på bygget under Lucia!

Golvet som har lagts i aktivitetshallen är ett sviktande golv. På betonggolvet är det lagt 15 mm skumgummi under en plywood (parketty) som också är sviktande. Som beläggning på allt detta är det lagt en 7 mm gummimatta som också den är sviktande. Som jämförelse med gammal teknik som tidigare användes lades golvet på golvreglar och fjädrar med 300 c/c mellan.

Gymnastiktrustningen och inredningen utfördes av Stefan och Vanco som kommer från en mindre by utanför Ängelholm som heter Hjärnarp. De är båda på ständig resa och jobbar normalt fyra dagar per vecka (långa arbetsdagar) för att åka hem under helgerna. I Måttsund jobbade de hela tiden utan hemresa. Skåningarna tyckte att det är exotiskt att jobba i Måttsund med all den vita snön, ljuset mm.

Under vecka 11, (9–11 mars) gjorde snickarna avslut i bygget. En taklagsfest som Måttsundskolan och Intresseföreningen sponsrade till anordnades tisdagen den 10 mars för byggnads- och skolpersonal där det bjöds på kaffe/te, smörgåstårter och tårter.

Invigningen

Aktivitetshallen invigdes tisdagen den 9 juni på ett mycket värdigt och fint sätt. Planeringen för dagen hade gjorts av Intresseföreningen, Förskolan och Måttsundskolan, som alla bidrog och hjälpte till.

Det var öppet hus mellan kl. 12:00 och 18:00 där alla boende i Måttsund inbjöds till saft/kaffe och tårter. Tårtan hade byggts på längden och fyllde hela lokalens bredd som uppmättes vara tretton meter. Nästan hela tårtans längd gick åt i kalaset. Det var hedrande att både skolchefen **Sture Bryggman** och Barn- och utbildningsnämndens ordförande **Inrid Norberg** deltog på invigningen.

Invigningen inleddes med tal av rektor **Maria Nilsson** och skolchefen **Sture Bryggman**. Därefter klipptes bandet av **Solveig Engström** och **Oskar Lejon**. Invigningen avslutades med en kraftfull fanfar spelad av Måttsunds egen blåsorkester vilket gjordes på ett hedersamt och bra sätt.



Underhållningen bestod till 100 % av Måttsunds egna förmågor som inleddes med att barnen på förskolan sjöng måttsundsvisan.

Därefter, allsång med sommarvisor, en väl inövad och mycket proffsig dansuppvisning av **Malin Englund** och **Beatrice Åman**.

Programmet avslutades med att testa en hinderbana utan att snudda i golvet och att tävla i bollkastning. Störst antal besökare var det fram till ca 14:00 då det uppskattades vara mer än 150 personer med elever räknat.



En sammanfattning av dagen är att Aktivitetshallen i Måttsund gavs en mycket värdig och minnesvärd invigning. En STOR ELOGE ges till alla som har bidragit till att hallen nu står färdig och klar för användning, ett STORT TACK till **ICA Sörbyhallen** och **Kontore** som sponsrade tårta, saft respektive dukar, tallrikar, muggar, koppar, glas och bestick.

Nisse

Förskolan i Måttsund

Förskolan är en arbetsplats som sysselsätter elva vuxna och 52 barn, med betoning på att det främst är en arbetsplats för barn. Det är en arbetsplats med öppettider som har anpassats efter det behov som efterfrågas. Vanligt är att skolan har öppet mellan kl. 06:00 och 18:00.

Under sommar- och semestertider samordnas verksamheten med grannbyarnas förskolor. De senaste åren har förskolorna i Antnäs och Måttsund varvat sitt öppethållande där den ena har haft stängt och den andra öppet. Båda ligger geografiskt bra till i upptagningsområdet, Ersnäs, Mörön, Alvik/ Långnäs och Klöverträsk där Måttsund har en fördel genom sin närhet till badplatsen i Sätet.

Alla Förskolor gör sina egna inköp av varor och lagar själva sin mat. I Måttsund följer man noggrant uppsatta riktlinjer, följer överenskomna köpeavtal och är köptrogna bygdens utbud.

Carina Hedberg som bor i Antnäs har jobbat i Måttsund sedan 2006 har ansvar för matlagningen. Hon anser sig främst vara till för barnen och har

som regel fullt upp för att hinna med alla sina göranden. Förutom matlagningen så ska även en matsedel planeras samt inköp av matvaror.



Carina trivs bra med jobbet i Måttsund och tycker att det är en mycket trivsamt arbetsplats att jobba på.

Arbetsdagen startar med att tillaga frukost kl. 07:00 och därefter lunch kl. 11:00, mellanmål kl. 14:00 samt tillse att frukt serveras både för- och eftermiddag.

Livsmedelverket har tagit fram ett verktyg för kosthållningen där 31 kriterier ska uppfyllas. Ett certifikat tilldelas de förskolor som uppfyller angivna kriterier. Måttsunds Förskola som tidigt infört en sund kosthållning var först i Kommunen med att skicka in sin ansökan. Syftet är att barnen ska ges ett sunt och energirikt kostintag. Mätta barn som får bra mat regelbundet lär sig bättre, den som är hungrig har svårt att koncentrera sig. Bra matvanor och daglig fysisk aktivitet bevarar och främjar god hälsa. De nya kostråden som nu införs i förskolan är låg fetthalt i mejeriprodukter, nyckelhålmärkta varor, fisk en till två gånger per vecka, grov gröt mm. Söta drycker, bullar, kex, glass, godis, snacks mm rekommenderas inte.

Förskolan har med föräldrarnas samtycke infört sundare riktlinjer då någon ska firas. Födelsedagar firas utan tårta eller glass eftersom barnen får det hemma. Barnet sätts i fokus och får välja en sak i "hemliga presentlådan", man tänder ljus och sjunger.

Begreppet, "**barnen kan som regel mer än vad vuxna tror**" har legat som grund för utformningen av den verksamhet som bedrivs. Förskolan är en viktig del i barnens utveckling där grunden läggs för att de med tiden ska växa upp med sunda värderingar i livet.

Varje förskola har själva möjlighet att utforma innehållet i den dagliga verksamheten. Måttsunds Förskola har själva utvecklat en egen arbetsmodell, "**måttsundsmodellen**". Det är ett resultat av ett arbete som har gjorts på skolan i frågor som är viktiga för barnens bästa och massor av

diskussioner. Personalen är stolta och nöjda över resultatet som de tycker fungera mycket bra.

Måttsundsmodellen är en benämning på ett nytt arbetssätt som tillämpas i Måttsunds Förskola. Alla som jobbar på förskolan, inklusive barnen, har deltagit och varit involverade i processen. Barnens bästa, effektivitet och att ta tillvara personalens kompetens har legat till grund för utformningen. Det är många tankar och förslag som har diskuterats för att utforma framtidens förskola. Frågor såsom: Vad är viktigt för barn idag? Förändring och Möjligheternas förskola mm.

”Våra barn, andras barn”, i Måttsunds Förskola är alla - allas barn - där vuxna är förebilder för barnen. Måttsundsmodellen är en arbetsplats som främst kan beskrivas med ”öppna dörrar mellan avdelningar”. Det innebär att alla barn tar del av all personals kompetens, en arbetsplats som helt saknar revirtänkande. De lokaler som barn och personal jobbar i består av flera rum, där varje rum har ett mål som följs. Den nya aktivitetshallen som har byggts i Måttsund kommer också att användas och ge förskolan nya möjligheter. En vecka på Måttsunds Förskola:

Måndagar (naturdag) är en dag som tillägnas naturen

Tisdagar och Fredagar (öppet hus) är dagar där barnen själva väljer den aktivitet som de vill jobba med

Onsdagar och Torsdagar (stationer) är dagar där barnen jobbar i åldershomogena grupper enligt ”fast schema”

Förskolan i Måttsund sökte bidrag 2007 för utveckling av en matematikverkstad från myndigheten för skolutveckling. Ansökan beviljades och resulterade i att Förskolan erhöll 228 000 kr för ändamålet. Det är ett mycket intressant projekt där syftet är att hitta matematiken i verksamheten på ett lekmanamässigt sätt. Matematik är också ett språk där man beskriver ord såsom en cirkel/ klot eller något som står bredvid/ under/ över eller begrepp såsom fler/ färre/ minst mm. Barnen är duktiga i matematik och överraskar ständigt. Barn kan mer än vad vuxna tror.

Det är sannolikt och troligt att framtiden kommer visa på att många matematiska begåvningar har växt upp och har sina rötter i Måttsund.

Besök på Förskolan

Tisdagen den 7 april fick förskolan besök av skolverksamhetens ansvariga i Luleå Kommunen, Skolchefen **Sture Bryggman**, Barn- och utbildningsnämndens ordförande **Ingrid Norberg**, För- och Grundskolechefen **Eva Wennberg** och Rektor **Maria Nilsson**. Sture och Ingrid har som arbetsrutin och målsättning att en gång per månad göra ett besök på en av Kommunens skolor.



Carina Avergren, Maria Nilsson, Camilla Ajanki, Sture Bryggman, Eva Wennberg, Ingrid Norberg informeras om Måttsund Förskola, kosthållning och "måttsundsmodellen" i bildspel.

Carina Avergren och Camilla Ajanki informerade om arbetet på Måttsunds Förskola och om det nya arbetssättet i ett bildspel.

Carina Hedberg berättade om den nya kosthållningen. Därefter gjordes en rundvandring på skolan där alla rum visades upp, dagen avslutades med fika och eftersnack i personalrummet.

Pettson och Findus har varit ett tema på Förskolan under 2008 och 2009 där skolans talanger har spelat teater med betoning på matematiken.

Pettson och Findus är en barnbokserie, skriven av Sven Nordqvist, där Pettson är en påhittig farbror som lever tillsammans med katten Findus och några höns.



Bilden: Findus, Pettson och höna Prillan

Berättelserna innehåller många värderingar och frågor som kan kopplas till matematiken, längd, ljud, bredd, grupperingar, antal mm. Barnen har delats

upp i grupper för att tillsammans finna svaren på frågor och problem som uppstår i berättelsen.

Temat har engagerat både lärare och barn på ett mycket intressant och givande sätt där det som regel alltid funnits många rätta svar på de frågor som ställts.

Nisse



Ny dag – Ny tid – Ny plats

Ja så blev då det slutgiltiga beskedet från ansvariga för Mustaschkampen. Förberedelserna att ta emot de två vandrarna, Robert Aschberg och Gert Fylking, har pågått sedan början av april. Men äntligen så var de på väg genom Måttsund, vilket senare ändrades till korsningen E4 – Måttsundsrönningen, en dag tidigare än sagt.

Gert Fylking var upptagen på Åland men gick sträckan Ersnäs – Bergnäset kommande dag. Vems var då idén att göra denna resa? Ja det var Aschbergs. Han ställde sig frågan finns det någon lika tokig varelse som frivilligt vandrar 180 mil – han tyckte svaret var givet, Gert Fylking ”han säger aldrig nej till något som är galet”.

Vandrarna hedrades uppe vid E 4, där också insamlade pengar överlämnades. De bjöds på en löjromsmacka, tunnbröd bakat på ”**Ingegerd från Pernörs bageri**” med ortens löjrom samt kall dryck. Robert Aschberg tyckte det var en fantastisk ”frukost” han bjöds på och tackade inte nej till ytterligare påfyllningar.

Ända från Karlskrona har två unga killar följt med vandrarna. De har tältat varje natt medan de två andra ”sovit fem-stjärnigt” som Aschberg sa. Att de vandrat närmare tre månader utan skavsår förklarades med att de bytt skor 2 - 3 gånger varje dag. På frågan om de kunde tänka sig att göra om bedriften var svaret entydigt – NEJ.



Insamling av pengar i kampen mot prostatacancer har gjorts i Måttsund under våren.

Den har gjorts under Måttsunds- nappet, After Pimpel, Valborgs- firandet i Såtet samt på Intresse- föreningens "tiggarevandring" genom byn där alla som önskade kunde ge sitt bidrag.

Det är med stolthet som vi i Måttsund med sina 785 invånare har kunnat bidra med **7500:-** kr som omräknat per person blir **9,55** kr. Det är inte många byar och städer som kunnat uppnå det resultatet. Det finns bara ett ord för det - **Strålande!**

Det är mycket pengar som har insamlats under deras vandring genom Sverige (vid passeringen förbi Måttsund 4,1 milj) som vi alla hoppas ska leda till snabbare och bättre diagnostisering/behandling av prostatacancer som är den vanligast förekommande cancerformen hos män.

Birgitta Ahlman

Skadegörelse i Såtet



Den viktigaste uppgift för Intresse- föreningen är att verka för att Måttsund ska utvecklas på ett bra sätt, för bästa boende, gemenskap och trivsel.

Någon gång under helgen 6-7 juni gjordes åverkan på sittplatsen och bord vid badplatsen i Såtet.

Det finns ingen i Måttsund som tycker att det är en trevlig upptäckt. Badplatsen är ett utflyktsmål som används av skolbarnen i byn. Den används också av badgäster sommartid och av bybor som vill koppla av en stund "nära havet".

Intresseföreningen beställde tillverkning av sittplats och bord för några år sedan av Jörgen Malmström och Mikael Blom. Det är en stadig och hållbar konstruktion som gjordes där benen är fastgjutna för att kunna stå kvar. Intresseföreningen har beslutat att skadorna snabbt ska repareras.

Åverkan i Sätet har varit föremål för diskussion om polisanmälan ska göras eller inte. Det beslutades att inte anmäla det inträffade men vill informera Alla i Måttsund om händelsen med en förhoppning att föräldrar och boende i byn är uppmärksamma!

Intresseföreningen

Svepkärl

Det finns flera slöjdare som bor på Långbackavägen i Måttsund, Roland Johansson är en av dessa. Roland är född och uppväxt i Ersnäs. Han byggde sitt hus på Långbackavägen när han var tjugofem år och flyttade till Måttsund 1967.

Intresset för snickerier har i alla tider funnits. Han ville som ung bli byggnadssnickare som sin far men blev avrådd. Att vara byggnadssnickare är många gånger ett mycket utsatt och tungt jobb då det även ska byggas under den kalla tiden under året, med allt vad det innebär. Roland gjorde sitt val och utbildade sig till elektriker i stället.



Under vårmässan på Arcushallen 2004 såg Roland slöjdalster som hade tillverkats av olika slöjdare i länet. Han blev intresserad och anmälde sig till en nybörjarkurs i svepteknik som anordnades av Norrbottens Läns Hemslöjdsförening.

Kursen syftade till att ge insikt i historik, materialval, maskin och verktygskunskap och ytbehandling. Det var en bra kurs tycker Roland.

Gemensamma drag för svepteknik är att en tunn bräda (svep eller veck) är svept runt en träbotten och fäst vid den, varvid spannets båda ändar läggs över varandra och fästs samman.



Den yttre svepändan kan ha en mängd olika utformningar och vara sammanfogade på olika sätt, rottågor, bast, senor, tennitar mm.

I de flesta fall görs sammanfogningen med rottågor av björk som sys ihop med olika mönster och sömmar.

Roland ägnar gärna sin fritid i sin snickarbod och har nu tillverkat ett flertal askar och skrin med svepteknik. Han har hittat sin egen modell på tillverkning som han är mycket nöjd och stolt över.

Nisse

Måttsunds byaväg

Vilka var vägarna till och från Måttsund vid 1900-talets början?



För att ta sig in till Luleå under sommartid var det ofta turbot som gällde.

Vintertid färdades man ibland med häst och släde på upplogade vägar över isen till Kallviken varifrån det fanns en mindre väg mot Bergnäset.

Ut mot kustvägen ledde **Norrabergsvägen** som tidvis kunde forceras med någon av de fåtalet bilar som fanns. En enkel kärrväg, som i huvudsak användes under vintern, när den sankna marken var frusen, hade ungefär samma sträckning som nuvarande Måttsunds byaväg.

Dessutom fanns den s.k. **Strätvägen** (Strandvägen) som då liksom nu användes för att bönderna skulle komma till sina skiften på de vidsträckta odlingarna på "**Strätan**" mellan Antnäs och Måttsund.

Den väg som numera har namnet Måttsunds Byaväg är sträckan från E4-an till korsningen där den möter Måttsundsvägen. Ursprungligen inräknades också fortsättningen av vägen den sträcka som delvis inte längre är farbar med bil och som fortsätter förbi fotbollsplanen ända ner till båthamnen i **Såtet** (Sundet).

Följande sammanställning har skrivits av Erik Nilsson som studerat de byastämmoprotokoll som behandlade byggandet av vägen.

Från kärrväg till landsväg, "det stora långa projektet"

Byavägen var ju verkligen byns angelägenhet men det räckte inte med det, byns bönder hade också en bit in på 1900-talet underhållsskyldighet för kustlandsvägen. I det följande skall vi följa byavägens öde under ett viktigt skede av dess varande. Byastämmoprotokollen är inte ordagrant citerade utan får ses som en sammanfattning av ärendet ifråga.

Den 2 juli 1908 fattades beslutet att vägen över den s.k. **Sanden** (i princip genom **Inibyn**) skulle brytas och bottenläggas gemensamt. Med bottenläggning avsågs att stabilisera det sandiga underlaget med pinnmo. En uppmätning av vägen gjordes av Tilius Öström. Den visade att vägens längd var 2300 famnar (4140 meter).

Den aktuella sträckan för vägläggning skulle delas upp i lotter efter var och ens skattetal. Först elva år senare, 1919, var det klart för avsyning av den nyanlagda vägen. Lottägarna ålades att med namnstickor utmärka sina respektive vägsträckor. Nämndeman Alfred Lindström i Långnäs med biträde av Per Anton Sundström (hemman nr 13) och E. Engström valdes att avsyna arbetet.

En sammanräkning av redovisade dagsverken för dessa arbeten visade att totalt 320 dagsverken utfördes. Där räknades deltagande av häst som två dagsverken. Bortsett från de dagsverken som utfördes vid själva bottenläggningen visar det sig att det för varje dagsverke byggdes 15 meter väg.

År 1920, när vägen var klar och avsynad, kom Länsstyrelsen in med en anhållan om att få öppna vägen för allmän trafik. Denna begäran avslogs av byalaget med motivering att hade man byggt vägen med egna medel utan några bidrag så ägde man rätt att bestämma i sådan sak.

Samtidigt valde man en kommitté som skulle verka för att en väg till Antnäs anlades. År 1924 avslog Bystämman en ansökan från Haddon Thurfjell i Vallen om att få idka turtrafik med bil efter byavägen.

1928 beslutades att bekosta grusning av änkorna Johanna Bomans och Laura Johanssons vägskiften, sammanlagt åtta lass grus. **1929** fick Haddon Thurfjell tillstånd att befara vägen med turbil tre gånger per vecka. **1934** avslogs ett förslag som innebar att man skulle överlämna vägen till Vägförvaltningen. Att man därigenom frånsade sig vinterplogning och underhåll verkar ingen ha reflekterat över. **1935** avslogs ett förslag att skaffa snöskärmar. Samma år behandlades en anhållan från bussägaren J.W. Lidström om att tre uppstickande stenar efter vägen skulle avlägsnas eftersom de var ett hinder vid snöplogningen. Frågan lämnades utan avseende.

Under perioder av måttligt svårforcerad väg på grund av snö förekom plogning med lätt bil av Haddon Thurfjell. Men plogningsförmågan var begränsad och under den snörika vintern **1936** fick vägen snöa igen. Detta år, **1936**, hölls SM på skidor i Luleå. En remarkabel händelse inträffade när byn utsågs till start- och målplats för 15 kilometersloppet. För arrangemanget uppläts byns två offentliga byggnader, Skolan och Samlingshuset.

Den cirka 500 meter långa sträckan över det mest låglänta området bestod av en ordentligt hårdpackad slädväg som var omöjlig att trafikera med bil. Men hela byn engagerade sig och med flåhackor och andra verktyg grävdes ett snödike i mitten av vägsträckan. Avsikten var att underlätta för bilplogens spets att tränga ner till vägbanan.

Med två lastbilar kopplade med en bom mellan sig forcerades den hårdfrusna vägen. Men inte i ett svep utan genom att backa och ta fart och med masskrafternas hjälp komma igenom ett antal meter. Därefter backa och upprepa proceduren om och om igen. Nedanför Samlingshuset handskottade Evert Nilsson och Nils Vikström parkeringsplats för arrangörernas och publikens bilar och inhöstade därigenom en mindre summa pengar i parkeringsavgifter.

1937 i oktober månad hölls en extra byastämman. Där behandlades ett förslag att överlåta vägen till Vägförvaltningen utan kostnad. Beslutet fattades inte utan diskussion. Dels handlade det om huruvida sträckningen av vägen var den kartmässigt riktiga, dels farhågan att Vägförvaltningen i framtiden skulle bredda vägen och kanske då lägga beslag på en del av den värdefulla odlingsmarken. En åsikt var att om vägen överlämnades borde ansvaret gälla hela sträckan ända ner till båtplatsen. Byastämman beslutade dock att utan kostnad och förbehåll överlämna byavägen till Vägförvaltningen. Bekymren i samband med SM-arrangemanget året innan hade nog gett byamännen en tankeställare om att vinterunderhållet av vägen i byns regi inte motsvarade tidens krav.

Erik Nilsson

Biodlar`n i byn



Ansgar Vågberg har varit aktiv biodlare i mer än tjugo år. Hans första kontakt med bin var i tidiga barnaår.

Folkskolläraren Anselm Flinkfeldt väckte hans och många intresse för biodling genom att starta Aledalens Biodlarförening i Ale, Alvik och Antnäs.

Det var bristen på socker efter krigsåren som var orsaken till intresset.

Biet är i särklass den allra viktigaste och mest nyttiga insekten av alla insekter. I världen finns det idag mer än två miljoner biodlare, i Sverige drygt ett hundra tusen. Antalet biodlare i Sverige är idag en kraftigt minskande skara där medelåldern ökar, dock är antalet kvinnliga biodlare ökande.

Historiskt sett har biodlingen varit av stor betydelse som kan spåras redan från 4000 år före Kristus.

Gustav Wasa intresserade sig för honungen som sötningsmedel och stiftade lagar för att skydda odlingar, lagar som fortfarande tillämpas i dagens samhälle.

Värdet på ett bisamhälle var under den tiden högre än det var för en vanlig ko.

Ansgar visar på bilden ett av sina bisamhällen för intresserade besökare.



Biodlingen har tagits upp på skolschemat på Måttsundskolan som också är en miljöskola. Skolan har idag två bisamhällen som sköts av skolans elever och lärare. Ansgar har undervisat under vissa temaveckor både på För- och Måttsundskolan. Eleverna har själva tillverkar kupor och ramar.

Något om binas förunderliga värld

- Varje samhälle ger i snitt ca 30 kg honung per år
- För ett halvt kg honung krävs nektar från 3- 4 miljoner besök
- Med en speciell dans meddelar bina för sina kamrater riktning, avstånd, vilken doft, nektarens kvantitet och mängd. Honungens färg beror på blommors art.
- Produkter som tas tillvara från bin är, honung, vax, ljus och bigift som används vid ledbesvär

Samhället

- Drottningen är moder till alla bin
- Det finns endast en drottning i samhället och har som enda uppgift att lägga ägg som fina sommarkvällen kan uppnå 3000 ägg
- Gadden används endast i kamp med andra drottningar
- Övriga bin matar och vårdar drottningen så länge som hon producerar ägg, byts ut av bina själva då hon inte producerar
- Ett bisamhälle består av ca 90 000 arbetsbin som i sitt ursprung är ofullständigt utvecklade honor
- Arbetsbina har olika uppgifter i kupan, städar, matar bilarver, bereder honung, bygger vaxkakor, samlar vatten och vaktar kupan.

Arbetsuppgifterna görs endast under arbetsbinas första vecka i livet, samlar därefter honung, pollen och lever i fyra till fem veckor då dess vingar är helt utnötta

Honungen

Om biodlaren får 30 kg honung har samhället själv förbrukat 60 kg, den totala mängden honung som samhället samlat är 90 kg. Det är en ofattbar mängd blommor som haft besök av bin för att samla 90 kg honung.

Ansgar tycket att det är roligt att flera i byn har egna bisamhällen, Måttsundskolan, Paul och Thorborg Dahlberg, Solveig Engström och Göran Karlsson och skulle gärna vilja att fler samhällen skapas i byn. Alla som har intresse för biodling i Måttsund är välkomna till Ansgar som gärna delar med sig av sina kunskaper.

Ansgar Vågberg, Nisse

Fest i Medborgarhuset



Medborgarhusföreningen ordnade fest i Medborgarhuset lördagen den 14 februari som lockade ca 55 personer.

Alla i byn var välkomna att anmäla sitt intresse till festen. Förutom medlemmar inbjöds även de som önskar bli medlemmar i föreningen.

Det är en låg kostnad för medlemskap, endast 25 kronor per andel som gäller ”för all tid framöver”, (engångskostnad).

Det var en mycket trevlig fest som hade anordnats och innehöll det mesta på programmet där alla verkade trivas. Förutom en god festmåltid så bjöds det på musikalisk underhållning, allsång samt ett mycket uppskattat scenframträdande av Bertil Öström.

Det berättades också många roliga historier under kvällen som lockade till skratt och applåder. Bertil Öström svarade för kvällens stora underhållning vilket han gjorde med bravur, där kvällens tema var eget måleri och

artisteri. Det visade sig att Bertil har många strängar på sin lyra då han uppvisade sitt intresse och sin färdighet i målerikonsten. Det var nog inte så många som kände till att han också behärskar den konsten.

Bertil hade en målsättning att bli en stor konstnär efter livet. Han skulle måla tavlor, olja på duk, nakna damer och sedan dö.

Hans stora idol var den numera kände konstnären Vincent Van Gogh som under sin korta levnad under 1800-talet målade över 800 tavlor och ca 700 teckningar men som endast lyckades sälja ett enda verk.



Bertil's karriär startade med att han målade ett ansiktsporträtt av sin fru där resultatet inte blev det bästa eftersom frun föll i gråt då han stolt visade upp det målade porträttet. Intresset levde trots det vidare då han specialiserade sig på havande nakna damer. Bertil genomförde en mycket uppskattad framställning då han berättade om sina erfarenheter och framsteg i måleriets ädla konst.



***Fotnot.** Bertil vill understryka att hans konstnärliga ambitioner ligger helt på det skämtsamma planet, och att han inte på allvar avser att bli stor inom konsten.*



Kvällens musikaliska överraskning var då överläkaren **Susanne Jones**, som hade kommit i sällskap med Bertil Öström, äntrade scenen och spelade några låtar på pianot. Hon visade sig förutom läkekonsten också kunna hantera pianot på ett bra sätt.

Måttsunds allsångsledare **Ove Myrevik** fick hjälp av **Nisse Nordlund** med dragspelet att leda allsången som lockade till allskön sång i Medborgarhuset.

Kvällen avslutades med dans till digitalt inspelad dansbandsmusik, (CD-skivor).

Nisse

Måttsundskolan, miljögruppens utedag

Miljögruppen på Måttsundskolan består av några elever från varje klass samt lärarna Evy Granlund, Lennart Sjölund, Cecilia Westerberg och Solveig Engström. Gruppen träffas regelbundet där syftet är att planera gemensamma aktiviteter som består av allt som är nyttigt, lärorikt och roligt.

Den 20 mars (vårdagjämningen) hade gruppen planerat en utedag med olika aktiviteter på skolgården som dels bestod av att skapa en snöskulptur men också överlevnadskunskap som är en nyttig och bra kunskap att ha i livet.



Eleverna Malin Englund, William Fjellström, Elin Malmström och Johan Öhman som har lärt sig konsten att få eld på brasan



Simon Edin och Jennifer Lahti vid den dragskulptur i jätteformat som hade skapats

Eleverna delade upp sig i sex grupper och de aktiviteter som hade planerats var, klä sig rätt, skulpturer/brödbakning, yx- och knivkunskap, lekar, musik samt vilse i skogen.

Varje elev fick i förväg välja tre aktiviteter som vidare ledde till att de hamnade i en av dessa. Det var full aktivitet i alla grupperna. En grupp prövade på handikappet att vara blind, döv eller stum vilket inte visade sig vara så enkelt att hantera.

Björn Vilhelmsson var instruktör i en andra grupp där han visade två olika typer av yxor, fritidsyxan och klyvyxan. Eleverna gavs också möjlighet att få prova på att klyva ved. Björn visade även på konsten att göra upp en eld vilket inte alltid är det allra enklaste, men som samtidigt är viktigt att kunna. En annan grupp gav råd & tips om vad man ska göra och tänka på då man är vilse i skogen



Malin Englund, Evy Granlund och Anton Granberg bakar bröd på Murikkan



I musikgruppen, under ledning av musikläraren Tanja Snitko, ingick det att sjunga i grupp efter en text som visades på en bildskärm som denna stund var låten, Sattelit – Sattelit

Majbrasan 2009

Valborgsmässoaftonen firades traditionsenligt vid båthamnen i Sätet och det var en mäktig majbrasa som tändes. Vårens ankomst kunde firas i det bästa tänkbara väder med strålande sol vilket lockade många bybor. Dagarna innan infann sig en viss oro för tändningen eftersom brasan var inpackad i mycket snö. Ett stort tack till **Konrad Öström** som med sin traktor hjälpte till att skotta fram brasan.



Brasan hann torka och tändningen fungerade utmärkt bra.

Några tändställen hade förberetts under dagen med lättantändligt material. För säkerhets skull kryddades också dessa med en skvätt diesel.

Det uppskattades att brasan endast bestod av brännbart material. Det var inget problem med efterarbetet och det blev i stort sett endast askan kvar som lätt kunde krattas bort dagen efter.

I vanlig ordning såldes det även lotter där det fanns många fina priser att vinna på prisbordet. Klassen arrangerade också en tävling i stövelkastning som var ett uppskattat inslag.

Intresseföreningen och skolans 5:e klassare har ett avtal där klassen får en ersättning för sitt engagemang. En eloge och ett stort tack ges till Klass 5 som hade ordnat ett mycket trevligt Valborgsfirande med gott fika och sångunderhållning.



En Valborgsmässoafton utan grillad korv är inget riktigt firande. Tre grillplatser (halva oljefat) hade ställts i ordning för alla som ville grilla korv och njuta av delikatessen.

Grillplatsen var väl besökt där många samlades med sina korvpinnar.

All korv smakade utmärkt även om vissa korvar kanske blev lite väl mycket grillade. Ett stort tack till **ICA Sörbyhallen** som även i år bjöd på kalaset.

Intresseföreningen har uppmärksammat vikten av att brasan placeras så att den elledning (luftledning i stolpe) som finns i närheten skyddas samt den asfalterade vägen. Det är bra om alla hjälps åt att tänka på det och bygga brasan så nära strandkanten som möjligt.

Nisse

Nätverksträff i Måttsund den 23 februari

Det var den andra gången i ordningen som en Nätverksträff ordnades i Måttsund Medborgarhus. Syftet med träffarna är att informera varandra, lyfta fram frågeställningar som bedöms beröra fler byar än den egna.

Kent Strähle valdes som ordförande för nätverksträffen och inledde mötet med att kort informera om Måttsunds by, historik, utflyktsmål, föreningsliv och företag i byn. Han visade också stolt upp Måttsunds hemsida som nu har fått en bra plattform och struktur med intressant innehåll som ger svar på många frågor om Måttsunds by.

Nätverksträffen lockade femton deltagare där även Rudolf Danielsson deltog som är ny landsbygdsutvecklare på Luleå Kommun. Rangvy Johansson från Klöverträsk är ordförande i Byaforum. Hon berättade om de frågor som diskuterades på den senaste Nätverksträffen i Antnäs och vad som har hänt med dessa. Det var då speciellt tre punkter som ivrigt diskuterades, belysningsproblemen, busstrafiken i byarna samt bygget av en högstadieskola i Antnäs.

Byaforum har jobbat intensivt med frågorna men inga beslut har ännu tagits. Byaforum driver kraftfullt frågorna vidare.



Bild: Rangvy Johansson, ordförande i Byaforum samt Rudolf Danielsson, ny landsbygdsutvecklare på Luleå Kommun.

Mare Boerale

Mare Boreale är ett EU- finansierat leaderområde som omfattar kust- och skärgårdsområdet mellan Haparanda och Skellefteå. Styrelsen för leaderområdet kallade in representanter från de byar som ingår i slutet av maj månad.

Måttsund är en by som har stort intresse att följa utvecklingen och att hålla sig väl underrättad om vad som pågår. Tomas Andersson som ingår i Intresseföreningens styrelse utsågs vara representant att ”bära Måttsunds fana” på mötet som bl.a. innebar en mingling med Landshövdingen PO Eriksson.

Ordföranden Tomas Öhlund från Skellefteå och PO Eriksson inledde starten av det nya leaderområdet.

Därefter gjordes en kortare presentation av verksamhetsledare Tina Nilsson. Det poängterades att projektet är en samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor och länsöverskridande mellan norr- och västerbotten.

Projektet skall gynna flera aktörer men får inte enbart vara till nytta för ett företag eller vara sådana investeringar som man ålagts att utföra av myndighet eller lag. Det finns ca 5 miljoner per år att fördela för goda projektidéer. Möjligheten för beslut om pengar beräknas kunna ske from september månad i år. Investeringar i infrastruktur är begränsade till 2 basbelopp.

Mare Boerale delar kontor med Leaderområdet Spira Fyrkanten i Hushållningssällskapets lokaler i centrala Luleå. Mer information finns att läsa om Mare Boerale på adressen www.mareboreale.se

Tomas Andersson



Pimpeltävling 2009

För tredje året anordnades Måttsunds pimpeltävling. Vädret hade kunnat vara bättre men humöret på de närvarande var i topp. Tävlingen lockade 210 ”pimplare” som är nästan tre gånger så många som föregående år. Utöver det var det även ett antal åskådare.



”Pimplplatsen ser ut som ett lappläger” konstaterade någon. Om antalet fångade fiskar varit lika bra som antalet snöskotrar på isen skulle måttsundarna mättas i flera dagar.

Antalet motordrivna deltagare övervågde de motionerande.

Glädjande var också att folk från grannbyarna hittade ut till fiskeplatsen och deltog i pimpeltävlingen. Ett uppskattat inslag var utdelningen av godispåsar till barnen.

Fiskelyckan var väl som sagt så där? K-G Isaksson fick flest fiskar, sju stycken. Barnklassen vanns av Klara Westerberg och Karolina Blom som vardera fick fem fiskar. Totalt fick 45 fiskar sätta livet till.

Prisbordet innehöll många fina vinster. Våra sponsorer är fantastiskt generösa, det TACKAR vi i Intresseföreningen för.

Resultatlista, vuxna

K-G Isaksson	7 st
Peter Nordlund	4 st
Jorma Sailaama	3 st
Klara Jatko	2 st
Johan Westerberg	2 st
Ninna Eriksson	2 st
Ove Johansson	2 st

Resultatlista barnklassen

Carolina Blom	5 st
Klara Westerberg	5 st
Kristoffer Öhman	1 st
Hanna Granlund	1 st
Anton Matti	1 st

Isen är nu på upphällningen men nästa år ses vi på isen igen.

Birgitta Ahlman

After Pimpel

Dagens pimplande avslutades med en behövlig och avkopplande kväll i Medborgarhuset. Det är nu tredje året som Måttsundsnapppet avslutas med After Pimpel och det var glädjande att se att antalet gäster ökar år från år och att kvällen även lockade alla åldersgrupper i byn.



Festkommittén hade återigen fixat en trevlig kväll i Medborgarhuset där alla verkade glada och trivdes. Trubaduren Micke (Mikael Eriksson), Merix Musiktjänst spelade och sjöng för andra året i följd på After Pimpel.



En bild på Festkommittén, Carina Kallioniemi, Cecilia Westerberg, Petra Djärv och Annika Johansson

tillsammans med sina män:

Magnus Djärv, Johan Westerberg, Fredrik Kallioniemi och Rolf Sundberg.

Festkommittén hade ordnat en gissningstävlan som bestod av att gissa hur lång en bit från ett garnnystan var som låg i en burk. Det visade sig inte vara en enkel uppgift. Magnus Bergenudd gissade nästan helt rätt och blev vinnare av den attraktiva chokladasken. Längden på garnet var 882 cm, Magnus gissade rätt så när som på 11 cm. Bra gissat!



Måttsunds-Kul

Historier och berättelser från en svunnen tid förloras med tiden om man inte bevarar dem. Redaktionen vill gärna ta del av dessa och önskar kunna publicera två berättelser i varje utgåva. Historier och berättelser är en viktig del i en bys utveckling.

Om du som läsare har en berättelse att dela med dig kan den lämnas med eller utan namn (anonymt), viktigt dock att den inte sårar någon. Skriv eller berätta den gärna för oss i redaktionen, vi hjälper gärna till med att skriva ner den.

I denna utgåva är det en anonym berättare som bjuder på två historier som har inträffat i Måttsund.

Tusenlappen

En bonde i Måttsund hade sålt skog. Affären hade inbringat honom en hel tusenlapp. Detta var på den tiden när en tusenkronorssedel var något värd. Den smått förmögne och stolte bonden tog med sig dyrgripen för att visa sin svåger och sa lite skämtsamt: *Kan du växla den här?*
Svaret kom blixtnabbt: *Hur smått vill du ha?*

Samlevnad

Under den tid Samlingshuset fanns i Måttsund fungerade det som vallokal. På valdagens kväll samlades många bybor där för att invänta röstresultatet. Gustav Vikberg var en av dem. Vid ett tillfälle fick folkpartiet bara två röster. Det var ingen hemlighet vilka dessa två var, båda var kvinnor. När resultatet redovisats, steg Gustav upp och yttrade: *“Nu sku jä gå häim å ligg la mä halva folkpartiet.”*

Nya i byn



Hej! Vi är familjen Siverhall - Hedberg. Mamma Magdalena, pappa Magnus, Valentin fem år och Evangelin tre år. Vi bor på Långbackavägen 8 b och har bott här i snart ett år. Första juli förra året kom flyttlasset från Huddinge i Stockholm. Allt eftersom barnen blev större kände vi mer och mer att vi ville ge dem en lugnare och lantligare uppväxtmiljö. Närmare naturen och närmare barnens kusiner som också bor i Måttsund.

Magnus kommer ifrån Kainulasjärvi utanför Pajala och har alla sina syskon och många kusiner i Luleå. Magdalena är född och uppvuxen i Stockholm. Vi har haft stockholmsbesök hela året, tur att det går så fort med flyg.

Magnus är lastbilschaufför och Magdalena är förskollärare och vi kämpar på, som många andra, i dessa svåra arbetstider. Men vi trivs väldigt bra och barnen älskar det.

Det är så otroligt vackert här i Måttsund och nära till allt. Det är så härligt att se ut över ängarna och tänka: Här bor vi. Tack!
Vi ses på byn!

Folkmängdsuppgifter 2008

Folkmängden i Måttund

Vid årets början	781
Födda	3
Döda	4
Inflyttade	47
Utflyttade	42
Vid årets slut	785

Födda 2008

2008 04 04	Rönnerberg, Joar Mauritz	Måttundsvägen 825
2008 08 29	Lundqvist, Per Hampus	Måttundsvägen 677
2008 11 15	Iseby, Alice Erika	Måttunds byaväg 359

Födda på annan ort

2008 04 29	From, Tuva Edith Sofia	Gultmalvägen 17
------------	------------------------	-----------------



Från vänster: Alice Iseby, Hampus Lundqvist, Joar Rönnerberg, Tuva From.

Döda 2008

2008 02 17	Wallström, Nils Gottfrid	f. 1919 11 19
2008 02 17	Öqvist, Lars Erik	f. 1933 11 02
2008 04 18	Önneryd, Sven Olav	f. 1933 09 25
2008 05 07	Öhman, Gösta Gerhard F.	f. 1924 05 06
2008 09 24	Sundbom, Siv Ingrid	f. 1938 06 29
2008 11 30	Nilsson, Astrid Margareta	f. 1934 03 16

Måttunds äldsta 2008

1920 11 18	Johansson, Nils <u>Börje</u>	Sörsundet 64
1921 04 02	Vallström, <u>Rut</u> Elin	Måttundsvägen 251
1921 11 11	Backman, <u>Marta</u> Margareta	Sundsgårdens Äldreboende
1922 02 23	Nilsson, <u>Erik</u> Gustav Roland	Måttunds byaväg 246
1922 03 08	Karlsson, <u>Anny</u> Cecilia	Långbackavägen 2
1924 05 09	Sundström, Nils Anders	Måttundsronningen 11
1924 06 11	Hjalmarsson, Astrid Maria	Långbackavägen 7 B
1924 09 01	Öström, Saga Alfhild	Rinnelvägen 2
1925 03 18	Oscarsson, Stig Lennart	Måttundsvägen 731
1925 03 18	Andersson, Per Sigvard	Långbrovägen 15
1925 10 15	Dahlberg, Paul Abraham	Kläppvägen 6
1926 03 07	Nilsson, Per Folke	Alviks Äldreboende
1926 10 17	Sundström, Dagny Evelina	Måttundsronningen 11
1927 08 26	Sundbom, Rut Gunvor	Måttundsvägen 702
1927 10 19	Nilsson, Inga-Britt	Måttunds byaväg 246
1928 01 14	Björnermark, Yngve Felix S.	Måttunds byaväg 185
1928 05 25	Larsson, Nils Ingvar	Långbackavägen 29
1928 08 03	Isaksson, Tage Herbert	Måttundsvägen 727

ANSLAGSTAVLAN

FÖR ALLAS TRIVSEL

föreslår jag att vi plockar upp hundbajset efter våra hundar. Det finns billiga svarta påsar att köpa på ICA Sörbyhallen, Clas Olsson m.fl.

Ingama j

Gymnastikgrupp i Måttsund?

I förra numret av tidningen ställdes frågan om det finns intresse att starta upp en gymnastikgrupp under dagtid i den nya Aktivitetshallen där Bernard Dragseth är beredd att dra på sig ledartröjan. Gymnastiken riktar sig till både damer och herrar med ett relativt lugnt tempo, typ ryggymnastik med uppvärmning och stretching.

Meddela ditt intresse via E-post: gultmal4@hotmail.com , telefon 34165 eller genom att lämna en lapp i postlådan Gultmalvägen 4.

Bernard

Efterlysning av körsångare

I Måttsund är det några som sjunger i Alviks Blandade Kör som efterlyser fler sångare i byn. Kören övar varje onsdag kl. 19:00 i Sörbykyrkan men har nu sommaruppehåll fram till 20 augusti. Om du har intresse för körsång är du varmt välkommen. Ring Ove Myrevik, 34049 eller Solveig Engström, 34115

Våffeljärn

Måttsunds Intresseförening är nu ägare till ett gammaldags våffeljärn, ett sådant som man kan använda över öppen eld till exempel på någon av de grillplatser som finns i byn. Våffeljärnet har skänkts av Anneli Ahlbäck och förvaras hos Birgitta Ahlman. Om du vill låna det, ring till Birgitta 34110.

Invi gningen av Aktivitetshallen (skolans lotteri), vinnarna:

- 1:a pris MP3-spelaren/ Maria Palmgren
- 2:a pris Webergrillen/ Albin Sundqvist
- 3:e pris Hushållspapper/ Olle Hermansson

Ej utlämnade (hämtade) vinster från blå lott: Nr 21 (keps), Nr 14 (T-shirt), Nr 42 (necessär). Kan hämtas hos Evy Granlund, 070-3246307



MÅTTSUNDSDAGEN

Lördagen den 22 augusti - kl. 12.00-15.00

**Platsen är som vanligt vid Skolan och nära
Aktivitetshallen**

”där möts vi och där trivs vi”

Välkomna!

Birgitta

<p>Du som är intresserad av tidigare utgåvor av Måttsundar'n, de flesta finns. De kostar 20 kr per styck. Tala med Nisse eller Ingrid.</p>
--